



TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

PIERRE BETTESONE

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE DE ROE

geboren te Nederbrakel op 12 september 1906 er.
godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis
te Geraardsbergen op 23 mei 1978, gezalfd met
het H. Oliesel.

Een goede vader is van ons heengegaan. Zijn
dood brengt een leemte in ons huis en in ons
hart. Hoe sterker de liefdebanden vergroeid zijn,
hoe moeilijker de scheiding. Doch met volle
overgave aan Gods wil keren we ons naar het
kruis en zeggen: « Uw wil geschiede ».

Hij was werkzaam en ijverig - hij had als
devies: morgenstond heeft goud in de mond -
en was zorgzaam en fier over zijn arbeid. Hij
was bevriend met vele mensen en velen stelden
vertrouwen in hem. Hij was bezorgd om zijn
gezin, en voorkomend voor hen die hem op zijn
ziekbed oppastten.

Lieve echtgenoot en vader, wij danken U om
uw liefdevolle zorgen, om uw kommer om ons
bestaan, om uw vriendschap en genegenheid.
Wij blijven trouw in ons dagelijks gebed. Moge
God u ontvangen in het hemels paradijs, waar
wij hopen eens allen samen verenigd te zijn.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families BETTESONE, DE ROE,
VAN TWEMBEKE en VAN DE MAELE,
danken voor gebed en meelevens.

Drukk. De Ruyver, Brakel - Tel. 42 34 70