



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Madeleine BETTESONNE

weduwe van **Alfons DE TEMMERMAN**

geboren te Nederbrakel op 4 januari 1910
en overleden in de kliniek Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 13 juli 1997,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Namis op vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Ieder van ons heeft moeder en grootmoeder gekend als een sterke vrouw. Altijd was ze bezig, altijd was ze aan het werk. Ze kende heel wat miserie, maar wat er ook gebeurde, haar gezin ging voor.

We hebben moeder gekend als een vrouw die, ondanks al haar zorgen, haar naasten nooit vergat. Haar kinderen waren haar leven, en al stond zij soms alleen terwijl vader 's nachts gaan werken was en overdag sliep, en al was het al eens moeilijk, maar toch sloeg zij er zich doorheen.

Ze stond altijd klaar tijdens de oorlog voor ons en iedereen. Ook zei ze dikwijls " wees lief en goed voor elkaar " maar zichzelf telde ze niet mee. Haar geluk zou misschien later komen.

We zullen haar nooit meer vergeten.
Dank voor alles moeder en grootmoeder.

Je kinderen en kleinkinderen.

De families

BETTESONNE, DE TEMMERMAN,
GOSSEYE, HAESBROEK
danken u oprecht voor uw medeleven
en gebed.