

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods handen.



Wil in uw godvruchtige gebeden gedenken
de ziel van Mijnheer

RICHARD BEURMS

echtgenoot van Mevrouw

JULIA STALPAERT

geboren te Godveerdegem, de 12 mei 1893 en
godvruchtig te Zottegem overleden de 31 december
1965, na gesterkt te zijn met de genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Oud-strijder 1914 - 1918.

Vereerd met verschillende oorlogsmedalies.

Verenigen wij ons in de geest met hem, dien wij
beminden ; hij is niet weggegaan van ons, al is hij
voor onze ogen onzichtbaar geworden. Door zijn
geest blijft hij bij ons en zijn gedachtenis doet ons
naar hem opzien als een na te volgen voorbeeld van
trouwe plichts vervulling, zorgvolle huisvader, ge-
liefde echtgenoot, die alles over had voor de zijnen.

Gelukkig binnen gelopen in de haven van het heil,
bidt hij voor ons, die nog aan de schipbreuk zijn
blootgesteld.

Geliefde echtgenote, samen hebben we vele jaren
lief en leed gedeeld, elkander het goede betracht en
een steun voor elkaar geweest. Hebt dank voor die
goedheid en liefde, de troost en opbeuring die ik
van u mocht genieten. Ik blijf met u voortleven ;
gedenk me in uw gebeden.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, uw genegen-
heid en toewijding was onbegrensd en belangloos.
Moge de goede God u rijkelijk vergelden in de
edelmoedige offervaardigheid van uwe kinderen.
Daar zal ik de Heer voor bidden. Gedenk ook gij
mij in de H. Eucharistieviering.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. afl.)



De familiën

BEURMS, STALPAERT,
VERSCHORIS, DE PRIL,

danken zeer hartelijk voor
uw christelijke deelneming.

Druk. De Vos-François koster Overboelare.