

Leven, Liefde en Werk  
Er is niets dat voorgoed vergaat  
Als je de herinnering bewaart.



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

DE HEER

## **RICHARD BEURMS**

echtgenoot van Mevrouw  
**JULIENNE BAESKENS**

Geboren te Hillegem op 24 oktober 1920  
en overleden te Ronse op 6 december 1998.

Oudstrijder 1940-1945

---

**De families BEURMS, BAESKENS,  
VAN HOECK en VAN DER STICHELEN,**

danken U voor uw medeleven.

De namis zal opgedragen worden in de parochie-  
kerk St.-Martinus te St.-Martens-Lierde op zater-  
dag 9 januari 1999 om 18 uur.

Alles is vreedzaam : witte sneeuw op de daken,  
de stilte van het weekend in de Kwaadstraat, de  
lieve vrede in de huizen. In de laatste maand  
van het jaar ga je denken aan volgend jaar.  
Julienne en Richard zijn dan 55 jaar getrouwd,  
goed voor weer een gezellig familiefest. Vol-  
gend jaar zal het weer zijn als vorig jaar. De  
werkelijkheid van ieder jaar is opstaan en slapen  
gaan tussen geboorte en dood, in goede en  
kwade dagen. Opeens gebeurt het dan. Richard  
gaat de kilte van de nacht in, wordt in spoed  
weggevoerd, sluit voorgoed de ogen, treed bin-  
nen in het onbekende. De overgang naar de  
andere zijde gebeurt kil en wit.

Toegegeven. Richard was niet meer als vroeger.  
Het werd winter in zijn lichaam, steeds  
minder sterk, almaar stiller en zwakker. Heeft  
het sterven van schoonzoon Willy in september  
hem te diep gegrepen ? "Ik zal wel nooit een  
antwoord vinden op de vraag waarom ik je nu al  
voor altijd vaarwel moet zeggen", schreef doch-  
ter Rita toen. Sindsdien is het met Richard  
achteruit gegaan. Het is als in de sport waar hij  
van hield : nieuwe tijden, nieuwe helden, en de  
oude kampioenen verdwijnen.

Twee dochters en twee zonen. Hij heeft altijd  
goed voor zijn gezin gewerkt en gezorgd. Soms  
was hij een strenge vader. Hij leefde niet een-  
zaam en ging zelf wel eens op pad. Hii behar-  
tigde de politiek en de sport, de voetbal en de  
koers. Je zag hem tot het einde in zijn vrienden-  
kring, graag als oud-strijder bij zijn makkers van  
destijds, op 11 november nog als gast aan tafel.  
Het einde van de vriendschap is gekomen. Einde  
van het vaderschap. Julienne weet en zwijgt,  
dankt en herinnert zich. Kinderen bewaren de  
harteklop van de mens van vier seizoenen.