

Hij is voorbijgegaan, al goed doende!
En al het volk beweende hem.

† Tot stichtende en troostvolle gedachtenis van
Heer FIRMIN BEUSELINCK

DOKTER IN DE GENEESKUNDE

Echtgenoot van

Mevrouw BERTHA VAN EECKE

geboren te Beerst den 17 April 1899 en haastig overleden den 7 Augustus 1945, bediend van het H. Oliesel.

Hij was Apostolische Syndicus der Minderbroeders en geaffilleerd aan de eerste Orde. Lid van den H. Hartebond.

Een groot weldoener des volks, een oprecht christen en katholiek man van één stuk, is van ons heengegaan.

Hier past de spreuk: « vox populi, vox Dei » — « de roep des volks is de stem van God ». Het volk jammert: « wat is dat toch jammer! wat was hij toch goed! ». En de Heer Jezus, die hem reeds heeft geoordeeld, zal hebben gezegd: « Kom, mijn trouwe dienaar, wat gij aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt gij aan mij gedaan, kom neem bezit van het Rijk »

Want bij Gods tribunaal hebben ze getuigenis afgelegd: de honderden zieken, die gekomen zijn uit Noord en Zuid, Oost en West, en bij hem herstel en genezing, troost en levensmoed en het uitzicht op hierna maals hebben gevonden; de vele moeders met hun boorlingkens, en de schare kindertjes uit Kinderwelzijn, Weezenhuis, scholen en kroostrijke gezinnen; maar de werkmenschen vooral en de kleine burgers, de menschen die in nood zijn en het verduiken, ze zullen getuigen hoe hij een fortuin bij hen heeft gelaten, hoe hij nog wist te geven in plaats van te ontvangen; en de armen en de sukkelars die nooit vruchteloos aan hem voorbijgingen. « Vader der Minderbroeders » was hij veel méer nog de vader der minsten onder zijn broeders, de menschen. Werkelijk, die man was geacht en bemind door allen, door collegas, klienten en niet klienten, door vriend en tegenstrever.

Bemind om zijn eenvoud en simpelheid waarmede hij zich aan iedereen wist aan te passen en zijn gemoedelijkheid en hartelijkheid waarmede hij zijn patiënten wist op te beuren, om zijn rechtschapenheid die geen vleierij kende, om zijn liefde voor waarheid en recht die hem hard konden maken voor het onrecht, om zijn trouwe aan Kerk, Volk en Land.

De erfenis van zijn doorchristelijke afstamming, de rijke gaven van geest en hart, de kunde en kennis van zijn geneeskundige wijsheid en veelvuldige ondervinding, heeft hij met rustelooze werkzaamheid, met ongemeten toewijding en bewonderenswaardige onbaatzuchtigheid in dienst gesteld van zijn beproefde en lijdende medemenschen. Zonder rekening te houden met eigen comfort, met eten of slapen, met genoegens of gezondheid, heeft hij zich uitgeput, zich zelf verteerd in dienst van zijn ambt.

Mijne dierbare Echtgenoot, zoo één met mij in het zelfde leven, gij betaalt den zwaarsten tol van mijn offer; niet genoeg kan ik u bedanken om uw trouwe, verkleefde liefde. Moge de God van barmhartigheid u sterken om dit zware kruis te dragen en uw leven te wijden aan de opvoeding onzer dierbare kinderen. *Mijn teergeliefde Kinders*, wier steun en hulp, wier geluk en vreugde ik nog zoolang moest zijn, weest de troost van uw moeder, bidt voor uw vader en houdt mijn aandelen steeds in liefde en eere.

Bemide Moeder, Broeders, Zusters en Familieleiden, blijft mij genegen in uw steun bij mijn dierbare achtergelaten vrouw en kinders.

Dierbare Vrienden en Kennissen, een goed gebed is uw schoonsten dank.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. afl.

Mevrouw Wed. BEUSELINCK-VAN EECKE, Kinders en Familien

BEDANKEN.

Druk. J. Vanblaere-Decaestecker, Diksmuide