

In het Kruis alleen is de zaligheid!

†

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

## Eugenie Beyaert

Weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer GUSTAAF  
WÆLKENS en in tweede huwelijk van Mijnheer  
FELIX BALCAEN.

geboren te Anzegem, den 6 September 1860 en god-  
vruchtig in den Heer ontslapen te Wortegem, den  
22 September 1948.

Gekomen tot de volheid der dagen is de duurzame  
overledene zacht heengegaan; de dood boezemde  
haar geen schrik in, omdat haar sterk geloof, haar  
diepe godsdienstzin haar immer hadden geleid.

Ze was dienstvaardig zonder weerga en vol toe-  
wijding voor haar huisgezin en haar omgeving, zodat  
zij met blij betrouwen mocht terugblikken op een  
lang, werkzaam en stichtend leven. De kwellingen  
van de oude dag aanvaardde zij met zachte verdu-  
digheid; haar wil berustte volkomen in Gods wil.

Haar oude dag belette haar de Zondagmis bij te  
wonen. Zij kon niet meer bij O. L. Heer gaan naar  
de Kerk; maar iedere Hoogdag vroeg zij, opdat zij  
O. L. Heer zou mogen ontvangen, en met ongeduld  
verwachte zij dan telkens die dag. — Een voorbeeld  
is ze geweest van grote liefde en groot vertrouwen  
op den Heer.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-  
deren, vaartwel, mijn leven is ten einde, maar mijn  
liefde tot u sterft niet. Bewaart in uw hart het aan-  
denken aan mij en toon uwe wederliefde door uwe  
gebeden die gij voor mij zult doen in uw getrouw  
bijgewoonde Zondagmissen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

A. Verwulgen, Koster, Wortegem

†

Mijnheer en Mevrouw Henri FLAWINNE-WÆLKENS, kinders en  
kleinkind;  
Mevrouw Weduwe Remi BALCAEN-MANDERICK en kinderen;  
Mijnheer en Mevrouw Emiel BALCAEN-WAGENAERE en kinders;  
Mijnheer en Mevrouw Julien CALLEEUW-BALCAEN, kinders en  
kleinkinders;  
Mijnheer en Mevrouw Maurice BALCAEN-DE GROOTE en kinders;  
Mijnheer Alois WÆLKENS;  
Mevrouw Weduwe Gerard WÆLKENS-GOETHALS en kind;  
De families BEYAERT, BALCAEN en COLPAERT

DANKEN INNIG OM UWE GEBEDEN  
EN GEWAARDEERDE DEELNEMING.