

Gods medelijden is wijd als de hemel
Zijn trouw reikt tot de wolken.



WIJ GEDENKEN IN VROOM GEBED

DE HEER

Triphon, Leopold BEYENS

echtgenoot van Mevrouw Martha DE WILDE

geboren te Astene op 1 juni 1909 en overleden
te Gent (A.Z.) op 11 april 1983, gesterkt door
de Heilige Sakramenten der Zieken.

Gij weet niet, gij die leeft,
gij kunt het ook niet weten
voordat ge sterven zult,
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God
en zijn barmhartigheid.

Geen einde is eraan,
geen perken en geen palen :
die schuld kent helpt Hijzelf
zijn schulden doodbetalen,
en houdt den schuldenaar
den hemel toebereid.

O bid voor mij, gij al,
die, langs de wereldpaden
hebt moeite, en nauwelijks weet
uw rechten weg te raden;
maar, met betrouwen bidt
tot Hem die 't al vergeeft.

(G. Gezelle)

Wij vertrouwen hem nu toe aan de Heer,
waaruit alle liefde voortspruit en bidden dat
Hij hem in zijn liefde mag bewaren.

Dierbare echtgenote, dank voor alles wat
gij gedaan hebt om mijn lijden te verzachten.

Ook aan mijn dierbare familieleden, vrienden
en kennissen die alles voor mij hebben ge-
daan om mijn pijnlijk lot te helpen dragen,
van harte dank.

„Heer, geef hem de eeuwige rust,
„En dat het eeuwige licht over hem schijne.”



De families BEYENS, DE WILDE,

JANSSENS en DE WINNE

danken U van harte voor uw gebed
en blijken van deelneming in de
rouw die hen treft.

Begr. Funerarium - Crematie R. Brossé-Valcke
Heusden - Tel. 30 71 61

Druk. J. Byosière - Tel. 30 65 96