

O weent niet, gij allen
die 't scheiden berouwt :
mijn vreugde is groot,
lijk van wie, Jezus aanschouwt.

† Blijft in herinnering en gebeden,
de gedachtenis bewaren van de Jonge Heer

JOHAN - SEBASTIAN BEYS

zoon van de Heer en Mevrouw

MARCEL BEYS - HOEBEKE

geboren te Geraardsbergen de 10 december 1951 en er
in Christus' Liefde ontslapen de 23 juli 1966. Hij werd
gezalfd met 't Sakrament der Stervenden "in extremis"

Ondoorgrondelijk blijft voor elke mens, het Mysterie van
Leven en Dood, waarover God alléén kennis en meester-
schap bewaart.

Gezelle, zei het zo sprekend, in zijn gedicht *Het Kindeke
van de Dood* :

Daar zijnder, die hun levensbaan
met schaars één prijzel brood,
tot hun oude verre dagen gaan,

en leven, spijs de Dood. (*G.G. Kerkhofblommen*)
Jonge kinderen, integendeel, plukt Hij weg, niettegen-
staande, niets ontziende zorg en kommer van Ouders. Fam-
ilieleiden en vorsende Wetenschap ! Waarom ?

Nooit zal het ons gegeven zijn, hier beneden, een afdoend
antwoord te vinden. Alover zoveel liefderijke genegenheid
en zware zorgen, alover het graf, geeft Johan zelf, ons nu
het antwoord :

Vader, Moeder, die ondanks uw pogen
mij hier beneên, niet houden mocht,
richt op God, nu, uw ogen

Hij is 't einddoel van mijn, en ieders tocht.

Dit " Raadsbesluit " werd nu ook, het deel van Johan,
dit naar hart en geest zo rijk bedeelde jongentje ! Gods Wil

met hem en ons, weze aanvaard en geheiligd ! Gods Wil is
altijd juist, rechtvaardig en... goed. Het antwoord ligt zó
voor de hand, dat Johan, nu beter begrijpt dan wij dat hij
geloven kan en inzicht kreeg " in een beter leven, dan dit
leven van de Dood " (*G.G.*)

Dierbare Ouders, ik dank U voor het leven : 't was voor
mij, zij het een korte, doch zékere, rechte Weg naar de He-
mel. Uw zorg, uw moed, uw werk gaven mijn kinderjaren,
spijs alles, een zonnige en blijde inhoud en uitzicht. Ik heb
aan U, de zorgzaamste Vader en de meest liefhebbende be-
kommerde Moeder mogen beleven. In Gods Licht besef ik
nu pas de volle draagwijdte van uw ouderlijke Liefde. Dank
zij U, zijn wij, mijn zusje en ik, nu voor altijd gelukkig bij
de Grote Kindervriend. Moge mijn zusje Kristina, uw ver-
dere levensjaren, gelukkig, blij en fier aanvullen. U de nodi-
ge levensmoed schenken.

Lieve Grootouders, nauwelijks mocht ik beseffen, doch
steeds aanvoelen, wat gij voor mij hebt betekend. God mo-
ge uw laatste levensjaren met rustig vertrouwend Geloof
versterken.

Mijn Leraars en Medestudenten van St-Jozefsinstituut,
blijf ik dankbaar gedenken, om onderwijs, opvoeding en
vriendschap.

Laten wij bidden :

*God, wij die Johan ons Kind en Vriendje zó zeer beminden
Wij geloven en hopen hem, bij U eens weer te vinden
In het Eeuwig Hemels Paradijs
God, Gij zijt Groot en Goed, Gij zijt Eeuwig Wijs.*

(naar 'n middeleeuws rouwlied)

De familiën Beys, Hoebeke,
Vermeulen, Pevenage,
danken U voor de kristene
deelneming in de rouw die
hun trof.

Druk. Robert De Schuyteneer, Geraardsbergen