

Straks, als ons heimwee
aan elke ster zal ontvonken,
straks, in het middernachtelijk uur,
boven de banen glanzend lazuur,
buigt weer de droefheid
ons hoofd op ons hart
en vallen de tranen
op 't bevende stuur.

Marnix Gijsen



In dankbare herinnering aan

MARCEL BEYS

weduwnaar van mevrouw

Yolande Hoebeke

echtgenoot van mevrouw

Liliane De Jaegere

geboren te Zellik op 14 maart 1924
en naar de Heer teruggekeerd
te Geraardsbergen op 6 maart 1987.

Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen
Druk. De Vos. Koster, Overboelare - T. 054-411267

Hij was een bijzonder goed man en heeft als geen zijn familie liefgehad. Zij was hem heilig. Weinigen kenden als hij zoveel ware vrienden. Hij, wiens hart zo dikwijls afscheid moest nemen van wie hem 't liefste was, heeft ons nu onverwacht verlaten, ontredderd achtergelaten. Zijn lieve Lili, die hem de dagelijkse vreugde deed herwinnen, zal hem nu wel het meest moeten missen. Zij was voor hem baken en haven in goede en mindergoede dagen. Sophia, Sun-Hee en Pascal begrijpen nu nog niet wat hen overkomt. Iedere dag méér zullen zij de gulheid van hun goede vader derven.

Zijn talrijke vrienden kunnen hem steeds gedenken als de milde man die hen zo gastvrij ontving. Klank en kleur van zijn joviale stem zullen bij velen nog lang blijven nazinderen.

Moge de herinnering aan Marcel levend blijven in het hart van de velen die hem hebben geliefd, gekend en gewaardeerd. Hij wake liefdevol vanuit het vaderhuis over zijn zwaar beproefde echtgenote en kinderen, opdat ze voortaan door en voor mekaar verder leven in 't licht van vroeger dagen.

De steeds hernieuwde moed, het nooit geschonden geloof van Marcel begeleiden hen op hun verdere levensweg.

De families Beys, De Jaegere
Vermeylen, De Buck,

danken u voor uw blijken van medeleven.

