

Zalig de doden die in de Heer sterven. (off. overl.)



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EMIEL BIJL

echtgenoot van Hannah KELL

Geboren te Everbeek de 27 Januari 1892 en

overleden te Oprakel de 14 Februari 1954.

Voorzien van de H.H. Sacr. der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Wat zullen wij van deze aarde meedragen ?
Onze werken zullen ons in het ander leven volgen. Doen wij dan het goede terwijl wij tijd hebben. (off. eccles.)

De dood die door een goed leven voorafgegaan is, mag niet als een ongeluk beschouwd worden ; want zij is de weg die tot het ware leven leidt.

Wie de Heer vreest, zal geen kwaad overkomen, maar in de beproeving zal God hem bewaren en van het kwaad bevrijden. (H. Aug.)

Beminde echtgenote, dierbare kinderen en bloedverwanten, te vroeg heeft de goede God ons gescheiden ; maar is dit scheiden zo bitter, elkander wederzien in Gods schone Hemel zal ons zoveel te aangeneramer zijn, daar we er eens voor eeuwig met elkander zullen verenigd zijn en er elkander voor eeuwig beminnen. Intussen blijft mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

300 d. afl.



Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank ;

De familiën BYL, KELL, VAN LIERDE en KLUS.

Uitg. M. Sadones-Cordier, Everbeek