

Bewaar één woord voor mij in  
Uw stilte, o wereld, wanneer  
ik dood ben : "Ik heb liefgehad".  
R. Tagore.

Over de randen van Uw handen  
tastten Uw handen,  
naar Uw andere handen,  
onophoudelijk.

Dank ma,  
voor Uw wonderbare inzet,  
voor Uw wonderbare zorg,  
voor Uw wonderbare liefde,  
voor Uw eeuwig bloeiende ruiker  
van wilskracht,  
dag ma.

MEVROUW

## **Blanche Biasino**

**weduwe van de Albert Dhaeze**  
**echtgenote van André Velghe**

geboren te Oudenaarde op 25 februari 1913  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 4 mei 1984, gesterkt door de Heilige  
Sakramenten van de zieken.

Pa, lieve kinderen en kleinkinderen,  
familie, vrienden, kennissen en verplegenden,  
dank,  
dank, ook voor die zo veel duizende  
kleine dingen.

De families Velghe, Biasino, De Buck,  
Roobroeck en Dhaeze danken.