

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## August BIEBUYCK

weduwnaar van Mevrouw Irma PAUWELS

Geboren te Berchem [VI.] op 17 november 1911 en godvruchtig overleden in de O.L.Vrouw kliniek te Oude-naarde op 18 juli 1985, gesterkt door de H. Sakramenten.

---

Heer onze God, de naam van elke mens staat gegrift in de palm van Uw hand. Wij vertrouwen U onze betreurende overledene toe. Nu zijn leven onder ons is afgebroken, vragen wij U, dat Gij het zoudt bestendigen en voltooien, door de kracht van de verrijzenis van Jezus, Uw Zoon onze Heer.

Dit afscheid doet pijn. Midden onze droefheid willen we ook dankbaar gedenken, het goede en het schone dat ook dit leven heeft gesierd. Aan de zijde van zijn echtgenote, die hem door de dood, jaren geleden werd ontnomen, in wie hij volle vertrouwen stelde, was hij gelukkig geweest in goede en kwade dagen. Samen met haar heeft hij gezorgd en gewerkt met ijver en onvermoeibaar voor het welzijn van zijn gezin en kinderen. Alles heeft hij aanvaard, met veel moed en met geduld, ook de jaren van het alleen zijn en het lijden van zijn laatste levensdagen. Altijd heeft hij zich ook mogen verheugen in de genegenheid en liefdevolle behulpzaamheid van zijn zorgzame kinderen en in de opbeu-

rende aanwezigheid van zijn kleinkinderen, en in de waardering, de goedheid van familie; de vriendschap en achting van burens en al wie hem kende.

**Mijn beste kinderen en kleinkinderen**, ge weet hoe dankbaar ik u ben om uw oprechte genegenheid en uw vele zorgen en om alles wat gij voor mij in mijn pijnen van mijn laatste levensdagen hebt willen doen. De Heer moge u erom zegenen en u verder door het leven geleiden.

**Dierbare familie en vrienden**, hartelijk dank. Vaarwel en wil mij in uw gebed indachtig zijn.

Heer Jezus, verlene hem de eeuwige rust.

---

De families BIEBUYCK-DEPREESTER en  
PAUWELS-VAN ENIS,

danken U voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.

Rouwleiding Funerarium E. Vuylsteke Avelgem  
Tel. 056/64 42 39  
druk cartreul avelgem