

Wees barmhartig met uwen dienaar, o Heer
I. Sam XX



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL BIEBUYCK

Weduwnaar van Mevrouw
MARIE DE PREESTER,

geboren te Berchem-Vl., den 17 Januari 1883 en
aldaar overleden den 21 Januari 1946, voorzien
van de H. H. Sacramenten der Sterfenden.

God mengelt het geluk der aarde met bitterheden,
opdat wij een ander geluk zouden zoeken,
waarvan de zoetheid niet bedrieglijk is.

Herinner U, lieve Jezus, dat Gij voor mij zijt
mensch geworden. Verdedig mij niet op den dag
des gericht. Spaar, o God, mij schuldigen
mensch in het oordeel. Genadige Heer Jezus,
geef hem de eeuwige rust. Dies iræ

Dienstvaardig en hulpszaam, blijmoedig en
werklustig, zal hij in het geheugen blijven leven
dergenen die hem gekend hebben.

Bemide Kinderen, hebt dank voor de ge-
negenheid waarmede gij mij binst mijne ziekte
omringd hebt. Bewaart mijne gedachtenis en bidt
voor mijne onsterfelijke ziel.

H. Hart van Jezus, wees mijne zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

Mijnheer en Mevrouw Georges BIEBUYCK-MEUREZ en kinders

Jacqueline en Hypoliet;

Mijnheer en Mevrouw Hypoliet BIEBUYCK-VANDEWIELE en
kind Simone;

Mijnheer en Mevrouw Richard BIEBUYCK-DE WAELE en kind

Eliane;

Mijnheer en Mevrouw August BIEBUYCK-VANDERBEKEN
en kinders Irène en Luctien, zijn kinders en kleinkinders.

De familien BIEBUYCK, DE PREESTER, MESSIAEN en DE
FOORTER,

DANKEN U.