

« Ik mis u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer
de morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer.
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig hetzij blij
ik mis u, o ik mis u zo
ik mis u neven mij. (G. Gezelle)



**Samen verenigd in gebed nemen we afscheid
van Mevrouw**

Rachel, Maria BIEBUYCK

weduwe van Achiël VAN DE MERGEL,

geboren te Elst op 20 november 1915 en
overleden in het Ziekenhuis te Oudenaarde
op 20 oktober 1991, gesterkt door het sakrament
van de zieken.

Zij was een eenvoudige vrouw. Doorzichtig en
klaar als water. Doorgoed voor iedereen. Zij
hield van de natuur, van eenvoudige bloemen,
en vond haar vreugde in haar dagelijks werk,
thuis en in de groentetuin. Ze leefde voor haar
kinderen. Ook de geburen hadden haar graag
en dat was wederkerig. Het leven heeft haar
niet gespaard. Het is steeds hard voor een moe-
der haar kinderen voor haar te zien vertrekken.
Ze verloor haar zoon Firmin in de fleur van
zijn jaren. Ook haar man Achiël ging haar voor
sinds elf jaar en nadien haar oudste, Felix.
Haar laatste maanden waren getekend door
ziekte. Al die mizeries, die tot het leven be-

horen heeft ze met een groot hart gedragen.
« Een flinke vrouw is niet zo licht te vinden,
haar waarde ligt hoger dan juwelen,
haar huisgenoten kunnen op haar bouwen,
de handen steekt ze uit de mouwen
en ze gordelt haar lenden met kracht.
Haar mond is vol wijsheid
een vriendelijke wenk ligt op haar tong.
Niet in ledigheid eet zij haar brood.
Bedriegelijk is de bevalligheid
en broos is de schoonheid, maar een vrouw
die God vreest, blijft geëerd ».

(Boek der Spreuken)

Beste kinderen en kleinkinderen, u waart zo
goed voor mij. Dank om uw genegenheid en
uw steun in deze pijnlijke momenten. Houd mijn
gedachtenis en voorbeeld in ere.

« Goede Vader,

Gij schenkt rust aan hen die sterven,
wij geven U ons moeder in uw handen.
Bewaar haar levend in ons hart als een licht,
als een trouw onder ons, als een ster waar
wij blijven naar opkijken, als een zegen die
ons nooit verlaat. Amen ».

De families BIEBUYCK, VAN DE MERGEL,
AUBEEKE, VAN DER SNICKT,
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : zondag 17 november om 10.30 uur.

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel