

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig,  
en hoe onzegbaar ons nabij,  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw hoede rusten wij. (Kerkzang)

UW VROOM GEBED VOOR  
MEVROUW

## **Serena, Alida, Maria BIEBUYCK**

weduwe van de heer Henri VAN HAELEWIJN

geboren te Deerlijk op 22 maart 1900 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 25 januari 1979, gesterkt door de  
H. Sakramenten der zieken.

Heer, dank U voor het leven dat ik onder Uw  
hoede heb mogen leven hier op aarde. Het was  
zoals voor velen licht en duister, vreugde en  
verdriet, zorgen en pijn. Maar ik heb het aanvaard  
uit Uw hand.

Heer, dank U, om het gezin dat ik onder uw  
zegen mocht stichten, om de dierbare echtgenoot  
die ik mocht ontmoeten, om de genade waarmee  
Gij onze werkkraft en ijver hebt ondersteund om  
onze kinderen groot te brengen.

Heer, dank u, om de vroomheid en gebeden die  
wij tot U mochten richten, dank U omdat Gij wilde  
luisteren naar mijn gebed, dank U om de voor-  
spraak van de Lieve Vrouwe, die mij zo nauw aan  
het hart lag.

Heer, dank U, om de kracht waarmee Gij mijn  
zwakke gestel hebt ondersteund, in de jaren dat  
mijn dierbare echtgenoot naar U was terugge-  
keerd. Dank U, dat Gij voortdurend met mij bezig  
geweest zijt, naar mij toekwaamt in de ziekenkom-  
munie als ik niet meer naar U kon toekomen. Voor  
mij was het één lange tijd van vele jaren, maar  
Gij waart mij nabij.

Heer, dank U, voor de goede mensen van mijn  
bloed, bij wie ik zolang mocht inwonen en die  
mijn eenzaamheid zolang hebben gevuld met hun  
gegenegenheid, hun gezondheid, hun hulp, hun liefde,  
die alles voor mij hebben gedaan wat ze konden.  
Door hen waart Gij mij nabij, ik dank U en hen.

Heer, dank U, dat Gij mij tegemoet gekomen zijt  
voor altijd... nu zichtbaar aanwezig. Samen zullen  
wij — met vader — neerzien, aanwezig zijn — zor-  
gend en zegenend bij de mensen die het zo ver-  
dienen en die wij achterlieten met hun verdriet.  
Onder Uw hoede leef ik nu voor eeuwig, onder  
U hoede zullen zij verder leven tot het weerzien  
voor eeuwig.

Dank U, goede Heer.

De heer en Mevrouw  
Norbert VAN HAELEWIJN-DESMET en zoon,

De heer en Mevrouw  
Gilbert VAN HAELEWIJN-DE KETELE en zoon,

De families BIEBUYCK, YSEBAERT,  
VAN HAELEWIJN en COOMAN,

**danken voor uw blijken van  
deelneming en gebeden.**