

Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden. Ep. Jaarg.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Adrienne BIENVENU

echtgenote van Mijnheer

Richard MENSCHAERT

geboren te Zarlardingne,

de 17 Mei 1903 en overleden te Ukkel, de 16 Maart 1954
gesterkt door de HH. sacramenten der stervenden.

Dit is mijn troost, dat God mij in het verzenden van kwellingen en beproevingen niet gespaard heeft en dat ik Zijn Aanbiddelijke Wil niet heb tegengesproken. Job. 6 26.

Zo zijn de laatste jaren van het leven dezer dierbare overledene geweest: zij heeft veel en goed geleden, want in al haar lieden is ze verduldig en gelaten, ja zelfs moedig gebleven. Haar smarten en pijnen verdook ze om haar man en kind niet zwaarder te bedroeven.

De dood heeft haar uit de woeste zee van het leven in dit tranendal, overgebracht naar de veilige haven; voortaan is zij vrij van de ellenden van dit vergankelijkke leven en van deslavernij van het lichaam, dat aan alle ramp en bederf onderworpen is.

Mijn duurzame Man, mijn lieve Dochter, vaarwel! Wij hoopten allen nog lange jaren samen te mogen zijn maar O. L. Heer heeft er anders over geoordeeld. De mens mikt maar God beschikt. Laten we onze wil aan Gods schikkingen onderwerpen, want: gelukkig die in God geloven als diepe wonden 't herte slaan! (G. G.) Tot weerziens dan in de Hemel. Al wat ik van U nog verlang en verwacht, is dat gij veel en vurig voor mij bidt, want het gebed is het beste dat men aan zijn dierbaren... geven kan. Blijft daarom ook braaf en denkgzaam en godvrezend en de God van vrede zal U zegenen!

Goedertieren Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De vier akten a. u. b.

Heer Armand-Richard MENSCHAERT;

Juffrouw Liliane MENSCHAERT;

Mevrouw Weduwe Florimond BIENVENU, geboren Aline LONGERSTAYE;

De familiën BIENVENU, MENSCHAERT, LONGERSTAYE,

bedanken voor de blijken van deelneming
in de smartvolle rouw die hen tref.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel.