



**Bid voor de ziel van**

de Heer

**Pierre, Arthur BIENVENU**

echtgenoot van Mevrouw

**Madeleine De Cubber,**

geboren te Douai (Fr.) op 5 april 1924  
en schielijk overleden te Brakel  
op 29 juli 1976,  
in extremis gezalfd met de H. Olie.

« O God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, die uit deze wereld is gescheiden : lever hem niet over in de handen van de vijand, vergeet ze niet voor eeuwig, maar gebied dat uw heilige engelen haar opnemen en naar het Vaderland van uw paradijs geleiden, opdat hij, die in U vertrouwd heeft en geloofd, de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge. Door Kristus onze Heer. Amen ».

Bidt allen, die mij kenden, tot de goede en barmhartige Heer voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families BIENVENU, DE CUBBER,  
FAIGNAERT, BERTOUIL,

danken U voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel