

Onze Vader, die in de hemelen zijt !



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

KAMIEL - ALOYSIUS BIESEMANS

weduwnaar van Mevrouw

Maria Ketsman

geboren te Zandbergen op 19 mei 1904 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 4 februari 1968.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken.

Gepensioneerd mijnwerker.

Wij bidden met Mozes, het gebed, het leert ons de les van ons kortstondig bestaan. (Psalm 90)

" Heer, Gij waart ons een schuts van geslacht tot geslacht.

Voor dat de bergen waren geboren; Eer de aarde en wereld werden gebaard, zijt Gij, o God, in de eeuwen der eeuwen:

Ja, duizend jaren zijn als de dag van gisteren in uw oog.

En als een nachtwoak wanneer zij voorbij is.

Maar de mensen laat Gij tot stof vergaan, en zegt: keert er toe terug, gij kinderen der mensen !

Ons leven duurt maar zeventig jaren, of zijn wij krachtig, tachtig jaar.

Het meeste daarvan is nog onheil en jammer. Want de verzwakking komt snel en dan vliegen wij heen. „

Heer ontferm ons uw dienaar... en wees hem genadig.

Mijn duurzame familie, dank om de genegenheid

en liefdevolle zorgen.

De Heer roept: ik ga Hij zal ook u roepen... en gij zult gaan. Moge de goedheid van God met u blijven en het werk uwer handen doen gedijen.

Bidt voor mij !

H. Barbara, bid voor hem.

H. Jozef, spreek voor hem ten beste.



De familiën BIESEMANS,
KETSMAN,
VAN DER HAEGEN,
MALFROID,

danken U oprecht om Uw opbeurende
deelneming in hun rouw, en Uw godvruchtige gebeden tot zielerust van hun
dierbare Overledene.

.....
Drukk. R. De Boeck, Zandbergen.