



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Madeleine BIESEMANS

echtgenote van de Heer

Eddy BOURGEOIS

geboren te Idegem op 16 juni 1951 en
godvruchtig overleden te Gent op
16 mei 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families :

BIESEMANS, BOURGEOIS,
VAN DEN BERGHE en VAN LAETHEM
danken U voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.

*Madeleine was voor iedereen die haar
gekend heeft een sympatieke vrouw,
een lieve echtgenote en moeder.*

*Het leven van moeder was een totale inzet
voor een gelukkig gezin. Te vroeg en te plots
is zij van ons moeten heengaan. Nog zoveel
had zij willen doen voor man en kinderen,
want zij waren samen gelukkig. Nu schijnt
haast alles als een droom vervlogen te zijn.
Wij geloven echter dat zij in de liefde en de
genegenheid van haar gezin en familie zal
blijven voortleven als een sympatieke vrouw
en een zorgzame moeder.*

*Ons verdriet is zeer groot doch in de mooie
herinneringen aan ons vijftwintig-jarig
huwelijksleven zoeken wij nu steun en
sterkte opdat haar geest zou blijven voortle-
ven in liefde voor elkaar.*

Moeder, wij waren fier op u.

Een namis zal opgedragen worden op
maandag 17 juni 1996 om 18 uur.

db druk Geraardsbergen Tel. (054) 41 33 62

Begraaf. Van den Driessche Tel. (054) 41 28 50