



Dankbaar blijven we ons herinneren

De heer Clemens BIL

*Secretaris op rust van het ACV-verbond
Oostende-Veurne-Diksmuide
Oud Gemeenteraadslid
Lid KBG*

Echtgenoot van
mevrouw Marie-Rose VANDENHOEKE

Geboren te Gent op 28 oktober 1923 en thuis
overleden te Oostende op 29 december 1999,
gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Een man van weinig doch veelzeggende woorden :
«Je weet toch dat ik je gaarne zie».

Klein van gestalte, maar groot in denken en doen.
In hart en nieren leerling van Cardijn.
In zijn voetspoor vakbondsman, politiekier, KBG-er,
dienstbaar aan de kleine mens.
Een enorme werkkraft, nooit getelde uren,
zijn werk altijd af.

Rust vindend in de natuur,
met «zijn» molen als ankerplaats.

Een Pa en Opa uit de duizend,
vaak stil, in gedachten verzonken,
maar met duizend en één kleine signaaltjes,
die nooit vergeten knuffel,
waardoor we mochten ervaren :
hij was er, in liefde, ten volle ook voor ons.

Een gelovig man.
Ook hier met weinig woorden.
Maar als geen ander wist hij :
«Wat je aan de minsten der Mijnen hebt gedaan,
heb je ook aan Mij gedaan.» (Mt. 25, 40)
Zou hij dan niet mogen horen :
«Kom binnen in de vreugde van de Heer» ?

Marie-Rose BIL - VANDENHOEKE,

Johan en Trui BIL - VAN DE KEERE,

Nele, Wouter en Karen,

Mario en Mieke REYBROUCK - BIL,

Kim, Saartje en Jochim,

Stef en Martine BIL - GHYSELBRECHT,

Kevin, Tracy, Joy, Daphné, Gaetan

en Kenny,

Oswald en Katrien BIL - BAILLIÈRE,

Nienke, Hanna en Gertjan,

Dominiek en Els BIL - SEGERS

en Arnout,

Diederik BIL,

De families BIL, VANDENHOEKE,

CROMBÉ en STRUBBE,

danken U voor uw blijken

van deelneming in rouw en gebed.

Rouwleiding Luc Servaty Oostende
Drukkerij Vanhonsebroeck bvba Gistel

tel. (059) 50 25 43

tel. (059) 27 82 87

Martha A x 4/Z



*Je blijft
steeds
onder ons.*