



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Cecile BILAU

echtgenote van de heer
Robert VERSTICHELEN

Geboren te Nederbrakel op 27 april 1930
en overleden in het U.Z. te Gent op 18 juli 2001,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.



De families

Bilau, Van de Wattyne, Verstichelen en Ponchaut
danken u om de blijken
van deelneming in hun rouw.

"Er is een tijd van komen en een tijd van gaan".
Maar jouw tijd van gaan is veel te vroeg gekomen.
Het is moeilijk iemand te verliezen
waar je veel van houdt.
En ja, het leven gaat door,
doch het is niet meer vertrouwd.
Wij missen je, en dan denken we
"vroeger was het zo heel gewoon".
We kwamen bij jou voor wat liefde, steun,
gezelligheid en plots, is dit er niet meer.
Het is een wonderbaar iets, 'n moeder,
anderen mogen ons liefhebben,
maar onze moeder alleen bemint ons,
werkt voor ons, troost ons,
vergeeft ons alles wat wij doen.
Het enige kwaad wat jij ons ooit deed was...
ons verlaten.
Maar één ding moet je weten,
we zullen je nooit vergeten.

We zien je graag !

Rouwl. bvba Raoul, Brakel, tel. 055-42 24 49

