

Ten paradijze geleiden u de engelen...

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

**Oscar BILLEAU**

**Weduwnaar van Mevrouw  
Irma Maria DE MEULENAERE**

Geboren te St.-Denijs-Boekel op 1 januari  
1889 en er naar het Vaderhuis teruggekeerd op  
10 april 1974.

Hij leve voort voor eeuwig bij God, maar ook  
in uw herinneringen en gebeden.

Op maandag 23 april 1973 — Paasmaandag —  
werd een ingoede echtgenote en moeder in  
deze parochiekerk binnengebracht en daarna  
naar haar laatste rustplaats gedragen recht-  
over de kerkdeur. Op maandag 15 april 1974 —  
Paasmaandag — zou de eerste jaarmis plaats  
hebben, doch in deze Goede Week is haar  
goede en voorbeeldige echtgenoot in alle  
stilte van ons heengegaan en in de plaats  
van naar de jaarmis te gaan van moeder,  
moesten de kinderen, kleinkinderen, familie-  
leden en vrienden, nu hun vader op deze  
Paasmaandag voor de laatste maal in deze  
parochiekerk binnen brengen en hem even-  
eens aan de aarde toevertrouwen rechtover  
de kerkdeur.

Vader, waarom toch zo, zonder goede dag of  
goede avond, de hemel ingegaan? Was er  
een heilige te kort in 't koor der hemelingen,  
en moet gij nu, op Pasen, samen met moe-  
der, bij het Alleluja zingen om er voor-  
goed met haar verenigd, de goede God te  
loven?  
Gedurende vele jaren hebben ze samen in

goede en kwade dagen gebeden en gewerkt  
voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van  
hun kinderen en allen die hem gekend heb-  
ben zullen hem nog lang gedenken als een  
werkzame, wilskrachtige man.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ondanks  
mijn vele jaren, had ik graag toch nog en-  
kele jaren in uw midden vertoefd. Hoe hard  
de scheiding ook valt, moge u als gelovige  
mensen berusten in een « Gods wil geschie-  
de».

Dierbare familieleden, tot weerziens bij de  
hemelse Vader.

De Heer en Mevrouw Medard en Esther  
DE SMET-BILLEAU,

De Heer Jozef BILLEAU,

De Heer en Mevrouw Antoine en Christiane  
DE GEYTER-BILLEAU,

De Heer en Mevrouw Etienne en Alice  
BILLEAU-DE BOCK,

De Heer en Mevrouw Jozef en Marie-Thérèse  
VANDER LINDEN-BILLEAU,

zijn kinderen ;

Caroline en Peter BILLEAU,

Antoon en Steven DE GEYTER,

Joost, Koen en An-Kristien VANDER LINDEN,  
zijn kleinkinderen ;

De Families :

BILLEAU, DE MEULENAERE, SIMAYS en  
CANSSE,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in hun rouw.**

**Flandria - Munkzwalm**