

†

Vroom aandenken
aan de heer

HONORE BILLEMONT

weduwnaar van mevrouw
Lucienne Van Den Bossche

geboren te Zarlardinghe op 21 april 1901
en deelachtig geworden aan de Verrij-
zenis met de Heer, te Geraardsbergen op
2 februari 1982, gesterkt in de sakra-
mentele tekenen van Gods liefde !

De families

Billemon, Van Den Bossche,
Soetens, Van Den Neucker
danken U voor uw gebeden en
blijken van christelijke
deelnemig.

Druk. De Vos, Koster Overboelare

Na een leven van zorgen en van stil
samengedeeld geluk is nu ook onze
dierbare vader samen, op enkele dagen
na, met moeder opgegaan naar de Heer.
Ouderdom en ziekte hadden thans zijn
dagen getekend maar geduldig en met
geloof droeg hij zijn kruis. Zijn heengaan
van ons was voor hem geworden een
overgaan naar de vrede en de rust van
het Vaderhuis, na een welvolbrachte le-
venstaak. Moge zijn leven en zijn werk,
zijn liefde en vertrouwen hem aanbeve-
len bij de Heer.

Dierbare kinderen, gij waart mijn trots
en mijn levensinzet. Dank voor alles wat
gij voor ons hebt gedaan ; uw zorgen,
uw genegenheid. De leegte van ons heen-
gaan mag U niet ontmoedigd achterla-
ten. Wees ervan overtuigd dat wij nu ook
het eeuwig geluk gevonden hebben waar-
voor de Heer ons geschapen heeft. Eens
zullen wij allen verenigd worden in Zijn
heerlijkheid. Dank aan Hem dat Hij ons
aan elkaar gegeven heeft. Bid voor ons
als blijk van uw blijvende liefde !