

Mijn Jezus Barmhartigheid.



BID GOD VOOR DE ZIEL
van

August, Albert BILLIET

OUDSTRIJDER 1940-1945

echtgenoot van **Maria DE VOS**

geboren te Drongen-Baarle op 15 maart 1916
en godvruchtig overleden in de St.-Lucaskliniek
te Assebroek op 7 mei 1968,
gesterkt door de sakramenten der zieken.

Zwaar is de beproeving, die ons treft...
zwaarder kon zij niet zijn... en toch stellen wij
ons vertrouwen in de goddelijke Voorzienigheid
... De Heer weet het waarom van alles...
daarom onderwerpen wij ons, in de hoop op zijn
bijstand...

Onze echtgenoot en vader was er nog zo nodig,
wij hadden hem zo lief, omdat hijzelf zo goed
en zo lief was voor ons...

Hij was een ingoed mens, die voor iedereen
tegenwoordig was. Zijn hart liet zich raken
door elke nood en graag kwam hij helpen waar
hulp nodig was.

Geliefde echtgenote, heb dank voor uw genegen-
heid en zorgen. Wees mij indachtig. De goede
God beproeft ons, maar zal U zeker helpen, als
Gij op Hem vertrouwt.

Lieve kinderen, gij waart mijn vreugde, denkt
dan ook dikwijls aan uw vader en troost uw
moeder door uw liefde en gehoorzaamheid.

Beste vader, moeder en zuster, laten wij innig
verenigd blijven in onze hoop op onze Verlosser.

Dierbare familieleden, u ook dank ik voor uw
genegenheid, maar helpt mij door een vurig
gebed.



Maria BILLIET - DE VOS,

Anne-Marie BILLIET,

Philippe BILLIET,

Ignace BILLIET,

Didier BILLIET,

De families BILLIET, DE VOS,
DE SMEDT en LEJEUNE,

**danken U voor uw gebeden
en bliken van deelneming.**