

Ten Paradijze geleiden u de engelen.

(uitvaartliturgie)

IN GEBED EN EUCHARISTIE GEDENKEN WIJ

DE HEER

Gentiel BLANCKE

echtgenoot van

Maria VAN CAUWENBERGHE

geboren te Waarmaarde op 21 januari 1901 en
godvruchtig overleden te Gent op 6 september
1977, gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Een goede en toegewijde echtgenoot, vader en
vriend ging van ons heen. Schoon en christelijk
heeft hij geleefd en zo ook is hij gestorven.
Veel en hard heeft hij gewerkt voor vrouw, kin-
deren en kleinkinderen waarvan hij zeer veel
hield.

In geloof en overgave aan Gods H. Wil bidden
wij :

„Heer onze God,

Gij zijt een God van liefde en trouw.

De naam van elke mens staat geschreven in
de palm van uw hand.

Wij bidden U voor onze dierbare overledene.
Laat hem nu thuis komen bij U en voor eeuwig
delen in uw liefde.

Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze
Heer”.

De familie

BLANCKE - VAN CAUWENBERGHE

dankt U oprecht voor de

blijken van deelneming haar

betuigd bij het heengaan van

de dierbare afgestorvene.

sanderus