



TOT VROOM AANDENKEN

aan de heer

MARC BLANCQUAERT

echtgenoot van mevrouw

BETTY ROOMS.

Hij werd geboren te Lokeren op 1 november 1907 en overleed schielijk te Knokke op 10 augustus 1967, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Als een vrije vogel, zonder veel zorgen om de dag van morgen, is Marc door het leven gegaan. Zijn uitbundigheid, zijn vriendelijkheid, zijn daadwerkelijke hulp aan iedereen, met kleine en grote diensten: dat was zijn leven.

Iedereen hield van hem. Klein en groot stonden altijd rond die vrolijke man.

Voor zijn moeder, was hij een levende zorg. Zijn dagelijkse bezoeken waren de vreugde van haar oude dag. Die zorg draagt hij nu over aan zijn zusters en zijn goede echtgenote.

Betty, ons geluk was kort, maar danken we toch de Heer om de vreugde van vijf korte jaren. Gij hebt mij gelukkig gemaakt.

Hij was een optimist, een goed man, een goede kristen. De Heer zal hem lonen. Marc zal ons helpen om ons leed te dragen.

Begravenisondern. Alf. De Clerck. Tel. 78.15 68

De familiën Blancquaert en Rooms

diep getroffen door de blijken van medevoelen, hun betoond in hun rouw, danken U oprecht.