



Dankbaar blijven wij denken aan
onze lieve vader, schoonvader en grootvader

André Blaton

weduwnaar van Bertha Van Volsem
geboren te Hundelgem op 14 december 1912
en zachtjes van ons heengegaan
te Sint-Maria-Latem op 24 augustus 2001
gezalfd door het sacrament der zieken.
Hoofdonderwijzer op rust

*Namis op zondag 16 september 2001 om 9.30 uur
in de parochiekerk van Sint-Maria-Latem.*

Dank je, papa

Dank je, pepe

De kinderen, kleinkinderen en familie
danken van harte voor uw troostend meelevens.

Spreken met vader

Vader, wij hebben u begraven en de grond erkend
zacht om te slapen, zacht om te vergeten:
zand dat vervloeit en water, ongeweten,
herinnering en droefheid voormaals onbekend.

Gij zult niet eenzaam zijn, maar slapen slapen
met sterren 's avonds een onblusbaar vuur
en, rond uw eiland, het traagstromend water.
De bomen wuiven tijdeloos en ieder uur.

Gij zult niet eenzaam zijn. De bloemen en de kruiden
werden maar even in hun bloei gestuit
en elke lente loopt de wingerd uit
wanneer de jonge wind keert van het zuiden.

Gij zult niet eenzaam zijn: de nachtegaal zal fluiten.

Anton van Wilderode

Begraaf. Funer. Drukw. De Pauw & Zn. n.v.
Zwalm - Beerlegem Tel. 055.49.90.12 - Fax 055.49.61.99



Dankbaar om wat we van jou kregen
Bedroefd jou te moeten missen
Maar hoopvol om het weerzien