

Priester zijn is het zoetste geluk en de zaligste verplichting van mijn leven.  
(H. Augustinus).

†

Gedenk in uw H. H. Missen en  
dagelijkse gebeden de ziel van

DEN EERW. HEER

## ROBERT BLATON

geboren te Zottegem den 26 <sup>en</sup> Februari	1884
Priester gewijd te Gent	1908
Leraar aan het College te Lokeren	1909
Leraar aan het S. Lievens College te Gent	1910
Algemeen Bestuurder der Eerw. Zusters Maricolen te Lede	1921
en aldaar godvruchtig in den Heer ont- slapen op 7 Maart	1949

gesterkt door de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Hij is heengegaan, en er is een leegte gekomen. Want zijn volk ging hij vóór, wetende dat niets rijker invloed verwekt, dan een voorbeeldig leven. Dank aan een buitengewone wilskracht heeft hij, met een zwakke gezondheid, zijn hele leven tot het laatste ogenblik gewerkt en zich geen rust gegund. God had hem vele gaven gegeven, gaven van geest, wijsheid en oordeel, maar bovenal gaven van het hart; alleen zij die hem kenden, wisten hoeveel goedheid, tederheid en toewijding het verschool. Over smart en leed van anderen boog hij zich neer, maar eigen lijden verborg, verdroeg en aanvaardde hij. Zonder vertoon heeft hij zich geheiligd, overtuigd dat zedelijke grootheid bestaat in het nederig edelmoedig volbrengen van de dagelijkse taak.

Dierbare Zusters, God is mij getuige hoe zeer ik U allen liefhad in het H. Hart van Jezus. Gaarne had ik nog enige jaren in uw midden geleefd; nu het Gods H. Wil is dat ik U verlaat, beveel ik U aan Hem. Staat vast in uw H. roeping en vergeet mij niet in uw gebeden.

Bemide Zuster en Broeders, mijn onverwacht afsterven moet U voorzeker pijnlijk vallen, te meer dat wij elkander immer met een ware christelijke liefde beminden. Doch troost U, 't is de H. Wil van God die dit offer vraagt. In den hemel zal ik U steeds gedenken, zoals ik dagelijks deed aan het altaar des Heren; gedenkt mij in uw gebeden. En gij mijn Eerwaarde Broeders en Kozijns priesters, vergeet mij niet aan het altaar des Heren.

Jezus, Maria en Jozef, dat zijn schone ziel met U in vrede ruste. Amen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

R. I. P.

---

Druk. Van Caeneghem-De Kerpel. Lede.