



«Eert uw vader en uw moeder,  
opdat Gij lang moogt blijven leven.»

(Ex. 20, 12.)

GEDENK IN UW GEBEDEN  
DE ZIEL VAN MEVROUW

## PHILOMENA BLAUWAERT

weduwe van de Heer  
LIVINUS DE METS

geboren te Munkzwalm, 14 juli 1872 en godvruchtig  
in de Heer ontslapen te Rozebeke a/d Zwalm,  
23 december 1962. Geheiligd door de Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Terwijl de Kerk een laatste maal voor Kerstmis  
met innige aandrang smeekte om de komst van Chris-  
tus, kwam Hij voor deze hoogbejaarde met zijn vrede  
en licht. «Het grijze haar is een heerlijke kroon, die op  
het pad der deugd wordt verkregen.» (Spreuken 16,31)

De Kerk zingt bij de geboorte van haar Verlosser en  
bij de uitvaart van haar kinderen van het zelfde licht :  
«God, die deze heilige nacht hebt doen schitteren door  
de luister van het ware licht, geef dat het licht, waar-  
van wij op aarde het mysterie mochten kennen, in de  
hemel onze vreugde moge zijn.»

(Openingsgebed v/d nachtmis)

Moge dat ware licht en die hemelse vreugde voor  
eeuwig haar deel zijn.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en  
vrienden, hoe vergankelijk zijn alle aardse dingen en  
hoe kort 'n lang leven. Zorgt ervoor dat uw grootste  
liefde gaat «voor de onzichtbare dingen.» (prefatie van  
Kerstmis.) Ik dank zeer hartelijk allen die mij goed  
gedaan hebben en verzorgd hebben. Leeft als over-  
tuigde christenen, weest goed voor elkander en laaft  
mijn ziel met vrome en vurige gebeden, vooral in de  
viering van het H. Misoffer.

O. L. Vrouw van Rozebeke, bid voor haar.

Uitg. J. De Mets. Sint-Blasius-Boekel.

Mijnheer en Mevrouw Julien DE METS-DE CLERCO,

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE METS-MORNIE en kind.

Mijnheer en Mevrouw Cyriel MANSENS-DE METS en kinderen.

Mijnheer en Mevrouw Albert DE METS-POLET en kind.

De families BLAUWAERT, DE METS, DE TEMMERMAN en DE  
SCHRUYVER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN  
HUN ROUW.