

Omoeider, blijf toch voort, schoon door de dood gescheiden  
Ons met uw zachte hand beschermen en geleiden.

✠ BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

## Marie-Pauline Blauwbloeme

WEDUWE VAN WIJLEN MIJNHEER

### Victor Van Den Broecke

geboren te Eine, den 6 Februari 1871 en godvruchtig  
overleden te Bevere-Oud., den 25 Mei 1943, gesterkt door  
de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Zij was een achtbare, godvreezende moeder, waardig  
in de gedachtenis der goeden voort te leven. II Mach. 7.

Hoe stichtend is inderdaad de dierbare afgestorvene ons  
voorgegaan ! Na een jeugd van onschuld en christelijke  
vroomheid werd zij moeder van een schoon huisgezin : de  
Heer immers zou haar deugd en reine moederliefde zegenen  
met 10 geliefde kinderen, die ze zou hoogschatten  
boven allen aardschen rijkdom - En naast haar trouwen  
echtgenoot zou ze in christelijke offerliefde zich geven,  
dag in dag uit, om haar geliefden flink en deugdzaam het  
leven te zien opgaan : in haar moederlijke bezorgdheid  
stond ze bij dage en bij nachte naast hen, om met 'n teer-  
voelend hart hun lief, maar vooral hun leed ten volle te  
deelen.

Hoe stichtend was het daarbij om aanzien, hoe spijs de  
zware lasten van 't leven, ze toch zoo goed en liefallig en  
zoo dienstvaardig bleef tegenover al haar medemenschen.  
En in de moeilijkste omstandigheden steeds den rechten  
weg heeft gevolgd voor haar en haar geliefde kinderen,  
omdat ze met haar sterk geloof steeds Hem heeft erkend  
en gevolgd Die van Zichzelf getuigde : «Ik ben de weg, de  
waarheid en het leven.»

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, die ik allen harts-  
tochtelijk liefhad en mij steeds met zooveel genegenheid  
hebt omringd, weent dan toch niet omdat de Heer mij on-  
verwachts na mijn volbrachte taak tot Zich heeft terugge-  
roepen. Met vader zal ik van in den Hemel met teedere  
zorg over u blijven waken ; denkt gij dikwijls aan moeder  
die zooveel voor u heeft geofferd en u Gods wegen leerde  
bewandelen ; toont mij vooral uwe blijvende liefde langs  
H. Misoffer en dagelijksche gebeden ; weldra worden wij  
weerom in bestendige liefde vereenigd bij den Heer.

Bemide broeder, zusters, bloedverwanten en vrienden  
dank om uw genegenheid en tot weérziens bij den Heer.  
H. Rita mijn bijzondere Beschermheilige, bid voor mij.  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid ! 300 d afl.

Mijnheer en Mevrouw Remi De Moerloose-Van Den Broecke ;  
Mijnheer en Mevrouw Georges Herman-Van Den Broecke ;  
Mijnheer en Mevrouw Leon Van Den Broecke-De Moerloose ;  
Mijnheer en Mevrouw Gaston Van Den Broecke-Delcoigne ;  
Mijnheer en Mevrouw Oscar Van Den Broecke-De Temmerman ;  
Mijnheer en Mevrouw Georges Van Den Broecke-Gabriels ;  
Mijnheer en Mevrouw Omer Baetslé-Van Den Broecke ;  
HARE KINDEREN ;  
Mijnh. & Mej. : De Moerloose André, Jaak, Godelieve, Gaston, Cecile ;  
Herman Edgard ;  
Van Den Broecke Jacqueline, Daniël ;  
Van Den Broecke Victor, Leonce ;  
Van Den Broecke Lucie, Paul, Anny ;  
Van Den Broecke Carlos ;  
Baetslé Paula, Rita ;  
HARE KLEINKINDEREN ;  
De familiën Blauwbloeme, Van Den Broecke, Delmeiren, Moreels ;

danken U hartelijk om  
deelneming in den rouw.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Dorpstraat, 95, Bevere-Oud.