

Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vuur geschroeid,
Een zoeten reuk verspreidt en dan ten Hemel spoeit

Zoo leedt en leeftet gij
Eilaas, en 't is voorbij!



TROOSTEND AANDENKEN

van Mevrouw

Cecilia-Mathilde-Maria Blockeel

echtgenoot van Mijnheer Remi Michels,

geboren te Bevere-Oud. den 15-2-1922 en aan de liefde
harer dierbaren onverwachts ontruikt te Oudenaarde
den 8 Febr. 1944, gesterkt door de H.H. Sacramenten.
Trouw lid van den parochialen vrouwenbond van 't H. Hart.

Hoe onbegrijpelijk, o Heer, zijn uw raadsbesluiten!

Waarom toch zoo onverwachts deze schoone ziel uit
ons midden weggerukt - zij de vreugde en troost harer
ouders, de steun en trots van haar echtgenoot - zij de lie-
veling van gansch de familie, en zoo beminnelijk voor
ons allen om haar eenvoud, haar goedhartigheid & stille
deugd - zij die als 'n vrome jeugdige moeder haar vollen
plicht had begrepen, en hem ook, hoe hard het ook zou
zijn, ten volle wilde kwijten?... Heer, wij begrijpen uw
goddelijke raadsbesluiten niet! Geef ons toch ten minste
het licht & de kracht om bij dit zware offer als uw onder-
danige kinderen, alhoewel met 'n gebroken hart, heden
nog te kunnen bidden: «Vader, uw Wil geschiede op
aarde als in den Hemel!» *Matth. V, 10.*

Immer zal ons levendig bijblijven de heerlijke aanblik
van die jeugdige moeder: verbleekt door het smartelijk
lijden - met 'n teeder moederhart haar lief kindje aan-
starend - en met den glimlach op de lippen die troosten-
de bekenenis. «'t Is hard geweest, maar 'k ben toch
gelukkig!...»

Bemide echtgenoot, dierbare ouders & schoonouders,
uw smart is groot, de onverwachte scheiding vreeslijk
pijnlijk... Richt toch betrouwvol uw blikken naar den
Heer, die zijn getrouwe kinderen nooit verlaat. O zoo
graag had ik samen met u ons lief Rogeke opgevoed...
doch nu vertrouw ik hem toe aan uw zorgen en aan uw
teedere liefde; brengt hem groot in eer & deugd, dat hij
nooit vergeete dat de laatste klop van mijn moederhart

voor hem was - en moge zijn eerste kinderbede zijn voor
moeder die hem zoo vroeg verliet. Vergeet ook niet dat
ik van uit den Hemel met onverminderde liefde naast u
sta om u te troosten en te beschermen, en laat mij im-
mer voortleven in uw genegen harten en in uw dage-
lijksche gebeden.

Bemide bloedverwanten en vrienden, dank om uw
oprechte liefde en tot wederziens bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U!

Maria, ik was kind, toont dat Gij mijne Moeder zijt!

Om uw deelneming in den rouw en uw gebeden, danken U hartelijk:

Mijnheer Remi MICHELS, *haar echtgenoot;*

Mijnheer Roger MICHELS, *haar kindje;*

Mijnheer en Mevr. Raymond BLOCKEEL-
TAELEMAN, *haar ouders;*

Mijnheer en Mevrouw Henri MICHELS-
ADAM, *haar schoonouders;*

Mejuffer Clara MICHELS;

Mijnheer Julien MICHELS;

Mijnheer Jules MICHELS;

Mejuffer Maria MICHELS,
haar schoonzusters en schoonbroeders;

De familiën MICHELS, ADAM, BLOCKEEL
en TAELEMAN.