

*Vergeet haar niet die man en kinderen, maag en vriend,  
Haar leven lang tot voorbeeld heeft en troost gediend!*

+

Bid voor de ziel van Mevrouw

## **HORTENSE BLOCHEEL**

echtgenoot van Mijnheer Raymond Minnaert,

geboren te Bevere-Oud. den 11-12-1881 & er na 'n langdurige en pijnlijke ziekte zacht in den Heer ontslapen den 12 November 1945, getrouwt en gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Levendig zal de beeltenis van deze goede moeder in onzen geest voortleven! Dankbaar blijven haar geliefde kinderen moeder gedenken, die, wijl vader in dienst stond van 't Vaderland, zoo moedig haar taak alleen opnam, en op hun opvoeding den stempel legde van haar teederste zorgen. - Wie beminde haar niet om haar rechtschapen woord en haar gulhartige dienstvaardigheid! Was 't immers haar grootste voldoening niet aan noodlijdende menschen dienst te kunnen bewijzen? - Als trouw christene die ze steeds was, zou de Heer de zware beproeving en het bitter lijden - hoe onverdiend wellicht in onze oogen - haar ook niet besparen. Met haar rechtschapen gemoed & haar teergevoelig hart scheen ze een oogenblik niet te kunnen begripen, doch langs haar helder geloof kwam spoedig licht in haar geest & berusting in haar hart; moedig ledigde ze den lijdenskelk, droppel na droppel, tot den bodem toe. Zij had 't gewijde woord begrepen: «Wie met Jezus lijden kan, zal ook eens bij Hem de vertroosting vinden.» *II Cor. I, 7.*

Schoon was haar leven... troostend vooral haar laatste oogenblikken! Haar innigen dank betuigde ze herhaaldelijk aan haar geliefde naastbestaanden om hun liefde en teedere zorgen - zij dankte haar verzorgster Leonie die haar dag & nacht zoo liefderijk had bijgestaan - alsook den priester om zijn weldoende geestelijke troost. Als laatste ontboezemingen: «Ik ga heen naar ons geliefd nichtje Cecileke, ons aller lieveling... - Kinderen weent niet om mij... hebt steeds vader lief & draagt toch goed zorg voor hem. - En eindelijk tot den Priester: Bid samen, opdat ik spoedig en goed moge sterven.»

Teergeliefde echtgenoot en beste moeder, die voor ons zooveel hebt geleden & geofferd, wij vergeten nooit uw stichtende voorbeelden; immer blijven wij naast U met onze genegen en dankbare harten en met ons dagelijksch gebed. Wees gij voor ons, uw geliefde bloedverwanten en vrienden, een beste voorspreekster bij den Heer.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

(300 dag. afl.)

---

Om uw deelneming in den rouw en uw gebeden, danken U hartelijk:

Mijnheer Raymond MINNAERT;

Mijnheer en Mevr. Sylvain MINNAERT-COLPAERT en kinderen Monique, en Raymond;

Mijnheer en Mevr. Julien MINNAERT-ELEBAUT en dochttertje Olga;

De familiën BLOCHEEL en MINNAERT.