

Genadige Jezus, schenk haar de eeuwige rust!

†

Bid voor de zielerust
van Mevrouw

Maria BLOCKEEL

Weduwe van Mijnheer

Alfons COLPAERT

geboren te Oudenaarde de 18^e augustus 1881,
en er godvruchtig overleden de 20^e januari 1961.
voorzien van al de Rechten van onze Moeder de H.
Kerk en de Pauselijke Zegen " in articulo mortis.,

Heer, Gij hebt Haar van onze zijde weggenomen ...
Wij danken U, omdat Gij ons zo een goede en werk-
zame moeder hebt gegeven. Een sterke vrouw, was
de dierbare overledene, die met moed, de lasten en
de zorgen van het leven heeft gedragen. Zij leefde
voor het welzijn van haar kinderen, en verlangde niets
voor zichzelf maar alles voor de anderen.

Tot zelf in haar laatste ziekte, bleef zij kloek en
onbuigzaam, spaarde haar krachten niet en wilde nog
helpen in het huishouden.

Zo omringden haar met dankbaarheid en liefde
hare kinderen en leden met haar mee, toen zij zo
fel moest lijden.

Zij maakte zich gereed om voor God te verschij-
nen; mocht O. L. Vr. tot wie zij zo dikwijls bad,
haar nu begeleiden op de weg naar het Eeuwig ge-
luk.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn aards le-
ven is ten einde, doch niet mijn taak bij U. Ik blijf
U beminnen, helpen en volgen. Dat God U zegene
en ons later, met Vader, eens terug verenige in de
hemel, met al de bloedverwanten en vrienden, ver-
geet mij niet in Uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik stel mijn betrouwen op U!
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d.a.)

Mijnheer en Mevrouw Walther VAN LANTSCHOOT-COLPAERT,
Mijnheer en Mevrouw Michel CHEYNS-COLPAERT,
Mijnheer en Mevrouw Rudolf COLPAERT-DE CLERCQ,
De familiën BLOCKEEL, COLPAERT, TEIRLINCK en VERMOUT.

*Gevoelig aan uw blijken van kristelijke deelneming
in hun rouw, bieden Ued. hun innige dank.*

Drukk. P. De Longie-Kostar, O.L.Vr.kerk,Oud.