



Wij gedenken met schrijnend wee in 't hart
en bidden dankbaar voor :

MEVROUW

Valentine BLOEM

echtgenote van Marcel BRAEKMAN

geboren te Bavegem op 25 juli 1926 en over-
leden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem
op 6 oktober 1989,
gesterkt door de H. Sakramenten der sterven-
den.

—

Ons moeke, zoals wij haar steeds hebben
genoemd, en die ons zo lief en dierbaar was
hebt U nu, Heer, van ons weggenomen. Wij
geloven en vertrouwen dat zij nu bij U geluk-
kig is. Veel hebben wij met elkaar gedeeld
vreugde en leed, goede en kwade dagen. Wij
hebben het goed gehad samen, al ging het
niet altijd gemakkelijk. Wij danken U daarvoor.
Wees haar liefde en trouw indachtig, Heer, en
geef ons kracht en moed om verder te leven,
naar haar wil. Al valt het ons soms zwaar.
Kristelijk heeft zij met papa ons opgevoed en
het is haar grootste verlangen dat wij schone
en goede mensen blijven. Een leven van goed-
heid en zorg hebt gij samen met papa ons voor-
geleefd.

Wij danken U moeke om dat schone gezinnetje
waar we mochten opgroeien. Gij waart toch het
hart van al dat schone. Zelf heeft ons moeke
zich opgeofferd in dienst van anderen. Het
heeft haar gevormd. Het leven van een kristen
is geen vrijstelling van kruis en tegenslag.
Maar haar geloof en vertrouwen was haar
kracht.

Nooit zullen we het gebed van de laatste dagen
vergeten. Nu zult gij zelf, Moeke, bij de Heer
voor ons een voorspraak zijn samen met alle
geliefden die ons zijn voorgedaan maar we had-
den U toch nog hier zo nodig...

Moge het bloemstukje dat je thans versiert
een laatste blijk zijn van dank en erkentelijk-
heid van je beide kleinkindjes en je vergezellen
op de lange weg naar het hemelse Rijk.

Vaarwel moeke !

—

De Heer Marcel BRAEKMAN
Mejuffrouw Godelieve BRAEKMAN
De Heer en Mevrouw Wilfried en Helena DE
SAEGER-BRAEKMAN
Mejuffrouw Inge DE SAEGER,
Mejuffrouw Elke DE SAEGER
De families BLOEM, BRAEKMAN, VAN DE
VELDE en DE LEEUW,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Begravenissen Van Vijle en Zoon, Zottegem