

« Als wij met Kristus gestorven zijn, zullen wij met Hem leven. »



Tot vroom aandenken aan  
MEVROUW

## Marie-Mathilde BLOM

weduwe van de Heer  
VICTOR STROBBE

geboren te Hillegem op 18 mei 1889 en er  
overleden op 17 maart 1974, begeleid door  
het sakrament van de zieken en de  
Pauselijke zegen.

Lid van de Kristelijke Bond van  
Gepensioneerden.

Alle wegen van de Heer zijn goedheid en  
trouw voor wie zijn verbond en zijn wetten  
bewaren. Die opdracht heeft onze dierbare  
overledene weten te vervullen. Zoals zij stil  
van ons is heengegaan, zo was ook haar leven

Zij was een goed mens en een liefdevolle  
moeder, die lief en leed van het leven heeft  
gedragen en haar plichten elke dag moedig  
vervulde.

Acht jaar was zij ziek en ook daarin is  
zij moedig en groot geweest. De kracht ertoe  
vond zij in haar eenvoudig geloof en haar  
vroom gebed. Haar rozenkrans was haar  
trouwe vriend. Op die manier heeft zij haar  
laatste levensjaren zinvol en verdienstelijk  
gemaakt voor het heil van ons allen.

Tijdens al die jaren kon zij rekenen op de  
liefdevolle zorgen, dag en nacht, van haar  
dochter, die onvermoeibaar voor haar heeft

gezorgd. Ook daarin vond zij kracht en steun  
en geluk. Moeder is niet meer, maar toch  
leeft zij voort in onze dankbare herinnering  
aan al het goede dat zij in haar leven heeft  
gedaan. Nu neemt zij deel aan het volle en  
echte leven bij de Heer, waar het voor haar  
een eeuwig Pasen zal zijn.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, mid-  
den onder u mocht ik mijn oude dag door-  
brengen en daar was het goed en voelde ik  
mij gelukkig. Ik kan u niet genoeg dan-  
ken voor uw goedheid. Moge de Heer u ster-  
ken en beschermen op de weg die nog voor  
u ligt.



Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE KERPEL-  
STROBBE, kinderen en kleinkinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Julien JANSSENS-  
STROBBE, kinderen en kleinkinderen,  
De families BLOM, SCHERLIPPENS,  
STROBBE en LERMINEAUX,

—  
uitgever : O. Van Lierde - Hillegem