

Geloofd zij Jezus-Kristus.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Anna BLOMMAERT

echtgenote van Mijnheer
Omer - René DE TEMMERMAN,

geboren te Nederbrakel de 16 augustus 1905 en
er godvruchtig overleden de 22 november 1960,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor de eeuwige raadsbesluiten van de Vader in de hemel buigen wij ootmoedig het hoofd en zeggen eerbiedig : "Heer, Uw Wil geschiede en niet de onze !,, Het leven is ons gegeven om God te zoeken ; de dood om Hem te vinden ; de eeuwigheid om Hem te bezitten. Dat is de grote hoofdzaak in 's mensen aards bestaan en al onze werken, in vreugden en lijden moeten daar op gericht zijn.

Groot zullen dan ook de verdiensten zijn van diegene die voor Hem geleefd en gewerkt zullen hebben.

Beminde echtgenoot, ik verlaat u, maar ik zal deelnemen in al uw vreugden en smarten, totdat wij weerom zullen verenigd zijn in het eeuwige leven. Wees mij indachtig in uw gebeden. - Gij ook, mijn duurzame familieleden gedenkt mij in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De families BLOMMAERT, DE TEM-
MERMEN en ROOS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. Surdiacourt, Nederbrakel