

De Verrezen Heer
heeft in Zijn Heerlijkheid opgenomen
Zijn trouwe vriend
Mijnheer

CAMIEL BLOMMAERT

echtgenoot van Mevrouw
JULIA DE RUYVER
geboren te Nederbrakel, op 25 augustus 1901,
en er godvruchtig overleden op 13 april 1966,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Oudstrijder 1940-1945

Erelid van de Koninklijke Harmonie „ De Eendracht „

Hij was een goed man en ging rond al weldoende. Het mooiste wat over een mens kan gezegd worden, was ook waar voor deze man. Met zachtheid en liefde heeft hij gezorgd voor zijn geliefden. Dienstvaardig en blijmoedig was hij de vriend van al zijn medemensen. Al te vroegtijdig moest hij zijn werk opgeven. Het was zijn groot lijden ten laste te moeten zijn en niet meer ten dienste te kunnen zijn. Dat pijnlijke gevoel is voor hem een kruisweg geweest, die hij gegaan is met de Heer, zoals hij eens vol goedheid was voor iedereen, eveneens zoals de Heer zelf. In de Verrijzenistijd is ook voor hem de bekroning gekomen in de vreugdevolle ontmoeting met de Vader, van Wie hij enkele dagen tevoren, op Witte Donderdag, nog de Zoon had ontvangen. Die hij gevolgd is in het lijden en Die hij nu mag volgen in de Heerlijkheid van het nieuwe Leven.

Dierbare echtgenote, onmenselijk groot is uw zorg geweest in ons midden. Ik dank u voor de engelachtige toewijding en opoffering, die gij u vol liefde hebt getroost. Moge de Vader verder uw kracht zijn tot we elkaar vol vreugde zullen terugzien.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik was zo fier en gelukkig om u. Doet alles om moeder en elkaar gelukkig te maken en bidt voor mij.



De families BLOMMAERT,
DE RUYVER,
DE COUVREUR,
DE ROYE,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.