



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

Clara BLOMMAERT

weduwe van Richard CAROBEL

geboren te Nederbrakel op 27 december 1903
en godvruchtig overleden in de kliniek Zusters
van Barmhartigheid te Ronse
op 20 januari 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

De families :

BLOMMAERT - CAROBEL

ASSEZ - FORT

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zondag 25 februari 1996 om 9.30 uur.

Diepe wonden kan het lijden graven in een mensenhart. De miseries en de tegenslagen kunnen een mens in een schier uitzichtloze situatie brengen, die een buitenstaander niet altijd kan begrijpen.

Alleen de Heer weet wat er dan in een mensenhart omgaat en Hij alleen kan er dan ook over oordelen.

Maar naast de tegenslagen en beproevingen had zij dan toch ook het geluk een hoge ouderdom te mogen bereiken en ook het geluk omgeven te zijn door hen die zij liefhad en die haar met veel liefde en kommervolle zorgen omringden. Moge de goede God hen er om lonen en haar nu opnemen in zijn barmhartige vergevingsgezindheid tot eeuwige rust en vrede.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.