

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA-MARIA BLOMMAERT

echtgenote van Mijnheer

LEONARD BAUDISCO

geboren te Nederbrakel, de 8 Mei 1903 en zacht
in de Heer ontslapen in de Kliniek te Opbrakel,
de 4 Februari 1955.
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Zo groot het verlangen en de wil om te leven, zo groot ook de zekerheid dat eenieder sterven moet ; zo groot ook de onzekerheid waar en wanneer dit stervensuur zal voorvallen. Willen leven en moeten sterven is de grote tragiek waarvoor ieder mens gesteld wordt. Alleen het kristelijk geloof weet aan die tragiek een verklaring te geven. Kristus, onze Heer, heeft bewezen dat, voor wie in Kristus sterft, de dood, wel het einde is van het aardse leven, maar ook het begin is van het eeuwige leven bij O. L. Heer.

De duurzame overledene was een voorbeeldige huisvrouw. Geen werk was haar te zwaar. Aan haar plicht is zij nu bezweken, rijk aan verdiensten. De Heer zal er haar voor lonen.

Duurbare echtgenoot, zoon en familieleden, ik heb niet langer mogen genieten van de vruchten van mijn arbeid en nog enkele jaren samen met u doorbrengen. De Heer heeft het anders geschikt. Laten we Zijn beslissing en onderwerping aanvaarden en voor elkaar blijven bidden opdat voor ons allen zonder uitzondering, het ogenblik van het blijde wederzien moge aanbreken in de hemel. Hebt allen dank voor uwe goede zorgen en blijft me in-dachtig in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid !

300 d. afl.



De Familiën BAUDISCO, BLOMMAERT,
ROOS en GHYSELINCK ;

Danken U voor de blijken
van genegenheid en gebeden.

.....
Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.