

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van
MEJUFFER

Emma - Maria BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel op 16 juli 1893 en
godvruchtig overleden te Melle
op 20 augustus 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Heer, Gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op Uw
woord, en als ons aardse huis - ons lichaam
- afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats
voor ons bereid in Uw huis, om daar voor
goed te wonen.

Zalig de eenvoudigen van hart, want zij
zullen God zien. In deze belofte ligt het le-
ven van de duurzame overledene reeds ten
dele weergegeven. Daarom bidden wij in ver-
trouwen tot de Heer dat Hij haar genadig
weze, haar vergeve voor wat zij misdreef en
haar ook belone voor het schone en goede in
haar leven.

Dierbare familie en vrienden, ik dank U
voor uw trouwe genegenheid en voor uw
liefdevolle zorgen. Bidt nu tot God dat Hij in
Zijn erbarmen zich over mij ontferme en mij

opneme tot eeuwige rust en vrede in het
hemels Vaderhuis.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families BLOMMAERT-VERSTICHELEN,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel