

O, God geef sterkte aan ons gepijnigd hart,  
opdat wij met kristelijke onderwerping zouden  
zeggen : Uw H. Wil geschiede.



**TOT VROOM AANDENKEN VAN**

DE HEER

**Henri BLOMMAERT**

echtgenoot van mevrouw  
**Ghislaine FLAMEE**

geboren te Nederbrakel op 8 mei 1902 en god-  
vruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem op  
8 mei 1969, voorzien van de HH. Sakramenten  
der zieken en de Pauselijke Zegen.

—  
Als goede echtgenoot, vader en liefste groot-  
vader, stond hij steeds in dienst van zijn ge-  
zin. Hij was minzaam, rechtschapen en geliefd  
bij iedereen, maar ook zijn plicht tegenover  
God heeft hij niet vergeten. Hem wacht thans  
de beloning die de Heer belooft aan zijn ge-  
trouwen.

Mogen de engelen hem geleiden naar het  
hemels vaderland.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust.

Voor de blijken van genegenheid,  
kristelijk medevoelen en vroom ge-  
bed, danken U van harte :

de families  
BLOMMAERT,  
FLAMEE en  
MATTHYS.

---

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel