

In uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest !

† **Bid God voor de ziel van**

Mijnheer

Joseph - Pierre BLOMMAERT

Zoon van wijlen Heer en Mevrouw

THEOPHIEL en COLETTE MODDE

geboren te Opbrakel de 15 oktober 1876 en godvruchtig overleden te Zwevezele de 3 februari 1956, na ontvangen te hebben de Heilige Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van al de godvruchtige confrerïën.

In de persoon van Hr Joseph Blommaert verdwijnt onder ons een man met rotsvast geloof, diepe vroomheid en verknocthheid aan Gods Kerk. - Dit deelde hij van zijn Vader zaliger die als onderofficier der „Pauselijke Zouaven“ gestreden heeft ter verdediging van Paus en Kerk.

Hij was eenvoudig doch vast van karakter en op hem past het Evangelie van de man « die de hand aan de ploeg slaat en niet meer achterwaarts kijkt » - Het oog onafgewend op God en zijn Kerk gericht, heeft de afgestorvene steeds rechte voren getrokken op de akker van zijn leven, en in die voren gedijden onder Gods ogen de weelderige vruchten van zijn rotsvast geloof.

God verleende hem dan een hogen en gezegenen ouderdom en wanneer de miseries van de oude dag hem kwamen overvallen viel hem dan het groot geluk te beurt te mogen genieten van een goede verzorging, van opbeuring en troost. Stilaan kwijnden zijn krachten en gerust en gelaten heeft hij dan zachtjes het aardse met het eeuwige verwisseld.

Naastbestaanden en Familieleden, ik dank U allen oprecht om uw genegenheid, om uw geduld en goede zorgen. Mocht God er U om belonen. Vaartwel en vergeet me niet in uw dagelijkse gebeden.

Jezus, Maria, Jozef ! 7 j. afl.

Mevr. Eugène Blommaert-Vandecasteele,
zijn schoonzuster ;

Mr & Mw Leon Luyckx-Blommaert en
kinderen,

Mr & Mw Jef Vincent-Blommaert en
kinderen,

Mr & Mw Urbain Blommaert-Demeule-
naere en kinderen,

Mr Leo Hosten-†Blommaert en zoon,

Mr & Mw Joseph Blommaert-Callewaert
en kinderen,
zijn neven en nichten ;

De familiën Blommaert en Modde

*danken U om uwe gebeden
en christelijke deelneming.*

Drukkerij Fr. Van Oost, koster, Zwevezele.