



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Julien **BLOMMAERT**

echtgenoot van Mevrouw Lea ROELANDT

geboren te Nederbrakel op 25 december 1931
en overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Aalst op 6 november 1998,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

De familie dankt U om uw blijken van medeleven.

*De namis wordt opgedragen in de Sint-Lambertuskerk
te Parike-Brakel op zaterdag 28 november 1998 om 19 uur.*

CARPE DIEM.

't Vroege licht verkleurt de lucht.
Een vogel waagt z'n eerste vlucht.
De ochtend kust 't licht als jonge bruid.
De dag ontwaakt, die kansen biedt.
Uit bomen klinkt het vogellied.
Waar elke vogel eigen wijs in fluit.

Van alles kan gebeuren, maar pluk dan toch die dag,
als bloem met vele kleuren, die je nu dan plukken mag.

Ja, pluk dan zo'n dag, zolang dat nog mag,
Die dag die er is, komt niet weer.
Want iedere dag van ernst en van lach,
vervliegt, vervaagt een keer.

JAC. M. de Jong

Rouwleiding, Funerarium & Drukw. B.V.B.A Raoul,
Brusselsestraat 70, Brakel - Tel. 055/ 42 24 49

