

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Marguerite BLOMMAERT

weduwe van de Heer Oscar SURDIACOURT,

geboren te Nederbrakel op 7 september 1894 en
thuis godvruchtig overleden op 9 februari 1993.
Gesterkt door de genademiddelen der H Kerk.

Erelid van de Koninklijke Harmonie

« De Eendracht » Brakel.

Lid van K.B.G. Brakel.

Haar afscheid kwam niet onverwacht, en zij
ging heen zoals zij altijd was geweest: sereen
en zacht, met Gods laatste zegen waarop zij
nog had gewacht.

En toch, wij stonden om haar sterfbed als ver-
laten kinderen, onredelijk verdrietig.

Duizend zoete herinneringen vechten om voor-
rang bij dit verlies. Voelen wij niet opnieuw
haar zachte armen om ons heen? Horen wij niet
opnieuw haar warme stem die ons roept?
Overspoeld door weemoed luisteren we naar
het lied van een late merel in de tuin... zingt
hij niet zoals toen, toen moeder er nog was?

Toen moeder er nog was... Voortaan zullen we
die woorden nog zo vaak uitspreken en telkens
weer zal moeder onder ons zijn en kijken naar
ons, haar kinderen aan wie zij 't leven en de
liefde gaf en luisteren naar haar kleinkinderen
aan wie zij 't voorbeeld gaf, en glimlachend
mijmeren bij haar achterkleinkinderen van wie
zij de fiere stammoeder was.

Toen moeder er nog was... Onzegbare goedheid,
onpeilbare liefde, indrukwekkende vroomheid, on-
uitwisbaar blijft het schuilen in haar naam.
God, wij danken U voor haar lang en toegewijd
bestaan.

Gerard en Suzanne Lietaer - Surdiacourt,
kinderen en kleinkinderen;

Henri en Oscarine Devleeschouwer - Surdiacourt
en kinderen,

danken U.

Namis op 5 maart 1993 om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen