



Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Stephanie Caroline Blommaert

echtgenote van Mijnheer

Emiel EECKHOUT

geboren te Nederbrakel, de 30 mei 1882 en er
onverwacht in de Heer ontslapen, de 31 januari 1961,
gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

*Lid van de Bond van het H. Hart en andere godvruch-
tige genootschappen.*

De hoge ouderdom strekte haar tot eer omdat ze tot het laatste toe een voorbeeld was van arbeidzaamheid en kristelijke levensopvatting en dit in alle nederige eenvoud. Wat een zorg heeft ze gehad voor haar echtgenoot! Met hoeveel kommer heeft ze de opvoeding van haar kinderen geleid! Haar moederlijke koesterde één wens: allen gelukkig te zien. Haar vroom gebed haar lijdensmoed in de beproeving, haar diepgodsdienstig en plichtgetrouw leven, waren de uiting van de « geest van geloof » die haar bezielde. Daarom vergeten wij haar niet.

Beminde echtgenoot en kinderen, hoeveel schone herinneringen draag ik mede aan uw liefde en goedheid! Hoe dank ik U er om! Geeft U niet over aan droefheid; de dood scheidt ons maar tijdelijk, en sterker dan de dood is de liefde die ons verbindt. De belofte van de verrezen Zaligmaker sterkt onze hoop op eeuwig wederzien. Weest mij indachtig in gezamenlijk familiegebed en in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De heer Emiel EECKHOUT, kinderen en kleinkinderen;

De familiën BLOMMAERT, VAN DE VELDE, EECKHOUT, VAN DER ZWALMEN,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.