

Zalig degene die in de Heer sterven. (Apoc.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

## Raphaëlle BLOMMAERT

dochter van wijlen

Mijnheer Edmond en Mevrouw Judith CARNEWAL.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, de Confrerie van het H. Hart en de H. Barbara.

Geboren te Nederbrakel de 24 oktober 1887 en er godvruchtig overleden de 18 februari 1961, voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis ».

Allerzekerst, wanneer de dag van het Oordeel komt, zal ons niet worden afgevraagd, wat wij hebben gelezen, maar wat wij hebben gedaan, niet hoe wel wij hebben gesproken, maar hoe godsdienstig wij hebben geleefd. (Nav. Chr.)

De traditie getrouw van een diep kristelijke familie, leefde het ware geloof diep in de ziel van de dierbare afgestorvene.

Groot was de nauwgezetheid waarmee zij haar godsdienstige plichten vervulde. Voortdurend was zij zich bewust dat het leven maar een voorportaal is van het eeuwige leven bij God.

Niemand weet hoe zoet het is vroom te leven dan degene, die aan de wereld afgestorven, ootmoedig, godvrezend en in eenvoud voor God heeft geleefd. Stil en bescheiden ging zij haar weg en zij achtte zich zelf voor niets.

Doch door lange jaren onverdroten werkzaamheid en onvermoeibare toewijding, heeft zij haar leven waardig gemaakt; niet bezorgd om buitengewone dingen te doen, maar tevreden met het trouw volbrengen van haar gewone dagelijkse plichten ter ere Gods.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, in eeuwigheid zal ik mij verheugen, want gij alleen, o Heer, hebt mij in de hoop bevestigd. (Ps.)

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij haar moeder zijt. (H. Aug.)

Bemide zusters, bloedverwanten en vrienden, zolang hebben we samen mogen gelukkig zijn in onderlinge liefde. Laten we de Heer daarvoor danken en hopen op een blij wederzien bij de Heer. Ondertussen vergeet mij niet in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)



Mejuffer Gabriëlle BLOMMAERT,  
Mejuffer Julienne BLOMMAERT,  
De families BLOMMAERT, CARNEWAL en VAN-  
DERLINDEN,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel