

†

Nauwelijks in het midden van zijn levensdagen heeft de Heer van alle leven in zijn hemels Vaderhuis opgenomen

De Heer

Walter, Gerard BLOMMAERT

echtgenoot van Arlette DE NEVE,

geboren te Oprakel op 9 juli 1944
en thuis overleden te Brakel op 20 maart 1990,
gezaafd met de sacramenten der zieken.

- Bestuurschef bij het Gemeentebestuur te Brakel.
- Spelend lid van de Koninklijke Harmonie « De Eendracht ».
- Agent van de H.S.A.

—
God, wij hebben zijn ziekte lang en van nabij meegeleefd. Het staat ons alles onuitwisbaar voor ogen: zijn grenzeloze wil om te leven, zijn jovialiteit, zijn feestelijke kijk op alles en iedereen, zijn pogen om voor ons zoveel lijden te verbergen, zijn hoop dat het morgen beter zou zijn, de ogenblikken van twijfel, het zorgvuldig bijhouden van zijn correspondentie met de stiptheid als deze bij zijn dagelijkse taak op het Gemeentehuis, en uiteindelijk met de gelovige overgave bij het ontvangen der laatste Sacramenten, zielsgelukkig omdat het allemaal thuis mocht kunnen gebeuren.

We staan verslagen bij het heengaan van onze jonge echtgenoot en goede vader, onze jongste zo liefdevol gekoesterde broer.

Wat is het leven voor ons samen schoon geweest maar te kort, al te kort.

In tastend geloof buigen we ons hoofd en voelen we ons verlaten, Heer; help ons te bidden in dit uur van duisternis, zoals Gij hebt gebeden: « Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten ». « In Uw handen beveel ik mijn geest ».

Bemide echtgenote, gij zijt steeds mijn trouwe tochtgenote geweest op de moeilijke weg van mijn ziekte. Uw liefde was niet alleen voor de goede dagen maar was vooral verzachtend voor kwade dagen van mijn ziekte. Ik dank U, zoals ik U nooit genoeg bedanken kan. Wees nu sterk en bid voor mij.

Dierbare Isabelle, het vaarwel van Uw Vader, komt in de volle opbloei van uw leven. Ga verder liefdevol en betrouwend de weg die ik u in alle eenvoud gewezen heb. Steun moeder en vergeet mij niet in een stil moment bij de Heer.

Familieleden: broer, zusters, schoonzusters en schoonbroers, wat gij allen voor mij gedaan hebt samen met Arlette dat weet de Heer alleen: Hij alleen kan het U vergelden; ook gij mijn geliefde schoonouders: heb dank voor uw ongekunstelde genegenheid tot het uiterste toe.

Gij allen mijn vele vrienden, vooral mijn speelgenoten uit onze geliefde Koninklijke Harmonie « De Eendracht », ook van U neem ik afscheid met veel weemoed, moge mijn vroege dood een gelegenheid zijn tot diepe bezinning en tot innige saamhorigheid. Bij God alleen blijft voor elk van ons het laatste antwoord op het « waarom? »

H. Jozef, gij waart Vaders patroon, gij hebt mij nog uw feestdag als laatste dag gegund, op U stel ik mijn betrouwen.

De families
BLOMMAERT, GIJSELINCK,
DE NEVE, BECOUE,

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis: maandag 16 april 1990 om 19.30 uur.

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel
Drukk. L. De Ruyver, Brakel

