

Jezus is de kroon van de Maagden.

Herinner u in gebed

MEJUFFROUW

Leontine BLOMME

geboren te Vinkt op 24 april 1902 en zacht naar het Vaderhuis opgegaan te Zottegem op 28 januari 1979. De Kerk sterkte haar met de ziekenzalving.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Gesproten uit een diep-gelovig gezin, heeft deze edelmoedige vrouw zich totaal ingezet om de Heer Jezus te dienen in Zijn priester. Werkzaam, stil en vertrouwd met het gebed, heeft zij zich jaren lang ten dienste gesteld van de priester en wisselende parochies.

Steeds in de schaduw, maar opgeruimd en moedig, heeft zij binnen het mysterie van het Godsrijk, haar geboortestreek geruild voor de Vlaamse Ardennen. Ofschoon zij er graag op bezoek terugkeerde, heeft zij vele jaren - ver van haar verwanten - de taak van Martha uit Bethanië op zich genomen.

Zoals Jezus, geconfronteerd met het lijden, gold haar enige zorg: dienstbaar te kunnen blijven voor de priester en zijn mensen. Denkkelijk heeft zij in navelgving van Bernadette de boodschap van Lourdes doorheen haar levensavond verwerkt: „Ik zal u niet gelukkig maken in deze wereld, maar in een andere!“

Beste familie, geluk bestaat in de vrede van de geest. „Op God heb ik betrouwd, nooit zal ik wankelen!“ Ik dank de Heer dat Hij de gave van mijn leven in priesterdienst heeft aangenomen en gezegend. Moge mijn sterven nuttig zijn voor de heiliging van de Kerk!

Waarde Heer Pastoor, heb dank voor het vertrouwen, de genegenheid en de dankbaarheid in huiselijke omgeving. Ik zal Uw apostolaat in gebed indachtig blijven. Vergeet ook mij niet in Uw offers en gebeden!

Beste vrienden en mensen van Strippen, hebt dank voor uw vriendschap en gedenkstigheid doorheen blijde en droeve dagen. De God van vreugde lone u erom. In afwachting van de Komst van de Heer, blijven wij elkaar nabij in gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

De families BLOMME en VERMEULEN,

danken u oprecht voor uw gebeden en voor uw deelname in de rouw.

Drukwerken - Begrafenisond. Lucien Coene