

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Paula BLONDEEL

weduwe van de heer **Albert LERMINIAUX**

Geboren te Vlekkem op
30 november 1922 en overleden in Home
Floreal te Zottegem op 8 augustus 2004.

De familie dankt u voor uw blijken
van deelneming en medeleven.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)