



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Georges BLONDEL

echtgenoot van Mevrouw Bertha DE CLERCQ

geboren te Vloesberg op 16 september 1913
en overleden in het A.Z.Sint-Elisabeth
te Zottegem op 22 april 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de K.B.G. Sint-Martens-Lierde

De families

BLONDEL - DE CLERCQ
HOEBEKE - WATTHÉ
danken U voor de blijken van medeleven.

Namis op zaterdag 30 mei 1998 om 18.30 uur in
de Sint-Martinuskerk te Sint-Martens-Lierde.

Hij was graag thuis
in Holderbeke
hij had er alles wat hem sierde
het werkzaam verleden
het huis met de voortuin
twee zonen, twee schoondochters
kleinkinderen om ter liefst
zijn stok en zijn zetel

52 jaar gelukkig huwelijksleven
Bertha met die ene laatste wens:
'Georges, blijf toch hier'
haar wereld was zijn wereld
zijn verhaal was haar verhaal
zij leefden gelukkig
vriendelijk en sociaal
fier en dankbaar

Georges bij de K.B.G.
hij verdient er de eerste prijs
van het goede karakter
alles was goed, altijd tevreden
behalve de knieeën geen klacht

de jaren maken hem eenvoudig
waarschijnlijk altijd ja gezegd
tegen Bertha, tegen zijn kinderen
in zijn bidden zonder ophouden
gaf hij zijn jawoord aan God

Wie Georges heeft gegroet
heeft één van Gods beste ontmoet.